

# Dansk Cykel Safari Nyhedsbrev december 2016

## Julegaven kunne måske være et cykelkort

Vi er ved at afslutte projektet med cykelruter i Hillerød og har udarbejdet 2 flotte foldere for de nye parforce cykelruter 105 Gribskov og 110 Store Dyrehave. Ruterne og sådan set også folderne åbnes først officielt den 6. april 2017 af Hillerøds borgmester Dorthe Melgaard. Men hvis du køber nogle af cykelkortene, vi har lavet for Nordisk Korthandel her før jul – det er jo en glimrende julegave – så sniger vi et sæt af de nye foldere med i pakken! Cykelkortene koster 125 kr. pr. stk. og kan bestilles via <http://www.friegugle.dk/fuglebestil.htm> Kortene er i skala 1:100.000, undtagen Bornholm, der er 1:50.000 og desuden har turbeskrivelser med.



## Guidede cykelsafarier 2017

Der planlægges to guidede cykelture i 2017. Den første går til Douro floden i nordlige Portugal med start ved grænsen til Spanien og så med strømmen mod den flotte by Porto med ca. 50 km om dagen og god tid til vin og god mad undervejs. Det bliver 22.-29. april, hvor dagstemperatur forventes omkring 23 grader. Skynd dig, hvis du vil med.

I september 9.-17. planlægges en lidt mere krævende tur i Katalonien ud fra Girona på Pirinexus ruten med et smut over Pyrenæerne ind i Frankrig. Her cykler vi 60-80 km om dagen. Se mere om ruten på [www.pirinexus.cat](http://www.pirinexus.cat)

Der er 12 pladser på hver tur, og du kan forhåndsreservere plads ved at sende en mail til [JE@cykelsafari.dk](mailto:JE@cykelsafari.dk) Så kan du tage endelig stilling, når program foreligger. På de næste 2 sider bringes en beretning om turen i september i Veneto, som kan give et indtryk af hvordan disse ture afvikles. Vi har indført, at aftensmad er forudbestilt inkl. vin, vand og kaffe. Der lejes gode cykler og er indlagt vinsmagning.

Vi har også mange gode tilbud om ”Gør det selv cykelpakker” f.eks. til flere forskellige øer i Middelhavet for eksempel til Mallorca, Kreta, Cypern, Sardinien – se på [www.cykelsafari.dk](http://www.cykelsafari.dk)

Hvis du gerne vil cykle Veneto turen, som kan vi også hjælpe med at arrangere det.



## Cykling i vinens Veneto

Efter flyveturen til Milano Bergamo køres til Desenzano på sydbredden af Gardasøen i strålende vejr, som viser sig at holde hele ugen. Vi når at bade i søen og spise frokost, før Simonetta og Elisa kommer med cyklerne.



Da de er passet til, triller vi lidt op i bakkerne til det lille vinslot Zuliani - et familieføretagende fra 1589. Lucia, den nuværende ejer, er enebarn og uden børn selv, så over 400 års familiehistorie slutter med hende. Vi nyder atmosfæren på den museumsagtige vingård med pressede og let gærede drueskaller, lagringen i egetræsfade og de salgsklare flasker indenfor de 400 år gamle mure. Omgivet af gamle redskaber ophængt på vægge mellem familieportrætter smager vi på hvide og røde vine, mens vi gnasker lidt flutes i os.

Næste morgen cykler vi først forbi den langarmede halvø Sirmione og dernæst sydpå mod Mantova. Det er søndag, og der er simpelthen så mange cyklister ude på cykelstien langs med Mincio, en biflod til Po. Sådan går turen med ca. 60 km om dagen i roligt tempo, dog må vi op på 85 km for at nå Montagnana, der ligger på en forhøjning i landskabet, omgivet af en intakt bymur fra 1242 med 24 tårne. Montagnana bliver en af turens højdepunkter, fordi byen er så lille, stille og velbevaret. Hotellet hedder Aldo Moro efter bedstefaderen, som byggede det og datteren (3. generation) tager imod os med frugt og snack, da vi ankommer. Middagen bliver indtaget i en lille riddersal ved et ovalt bord, mens familien fortæller om stedet.

Turen næste dag går bl.a. gennem Maróstica, som er kendt for, at pladsen midt i byen er et skakspil, og man opfører spil med levende mennesker og heste. Baggrunden var en splid mellem 2 mænd om en kvinde, som de så afgjorde med et spil skak i stedet for at slå hinanden ihjel. Vi nøjes med en god frokost omgivet af lokale kvinder på Osteria Madonnetta. Næste højdepunkt, også i fysisk forstand, er Bassano del Grappa, som ligger lige op til Alpernes fod. Udsigten til bjergene fra små snørklede veje gennem landsbyer, er en fornøjelse.



Fremme i Bassano bruser floden Brenta gennem byen og har revet den gamle bro (Ponte Vecchio) ned nogle gange. Man har fundet ud af, at kun en træbro kan holde. Den overdækkede bro er byens hjertekammer, hvor blodets brusen høres og så ligger Poli Grappamuseum lige ved siden af. Her nyder vi rundvisning og prøvesmagning af 5 forskellige af disse italienske snaps, der ligesom vores fås i klare farver og mere gyldne og med forskellig smag. Det var Laura med italiensk glød og dansklingende navn, som viste rundt og fortalte om grappaen og skænkede op, og vi diskuterede om byens navn kom af det vi drak, eller fra bjerget Monte Grappa nord for byen.



Endelig når vi ad snedige stier langs vandløb gennem flot natur frem mod Venedig. Vi afleverer cyklerne og tager det sidste stykke nærmest flyvende med en vandtaxa, idet vi skal bo ude på Lidoen. Her forvandler vi os til almindelige turister og lærer at bruge Vaporettaen, vandbussen ind til Marcus pladsens mylder og rundt mellem øerne. Den sidste aften når lydtrykket uanede højder under middagen på Trattoria Andri. Vi siger arrivederci til hinanden og til Veneto.



Med ønsket om en god jul og et godt cyklende nytår.

Dansk Cykel Safari  
v/ Foreningen Frie Fugle  
Jens Erik  
[www.cykelsafari.dk](http://www.cykelsafari.dk)

PS. Ønsker du ikke mere at modtage dette nyhedsbrev sender du blot en besked til [forening@friefugle.dk](mailto:forening@friefugle.dk) herom.