



## Til Sydpolen efter jordbær

Af Jens Erik Larsen

Midt i juni blev jeg kaldt til Sydpolen sammen med den danske ambassadør for at fortælle om cykelruter i Danmark. Tidligt af sted søndag morgen fra Nordsjælland til lufthavnen. På flyet landede Maria fra Helsingborg i sædet ved siden af. Hun skulle pudsigt nok til samme by, Lublin, dog ikke for at cykle, men for at indkøbe jordbær til Findus. Fint at få fortalt lidt om byen sydpå på forhånd.

### Storken lander

Toget sydpå fra Warszawa bestod af gamle vognsæt med 8 mands kupeer. Der var god plads. Fra vinduet så jeg landskaberne glide forbi. Det hele var grønt i grønt og meget ufriseret. Midt i det grønne satte en hvid stork sikkert sine røde ben på græsset, uden at vide sig iagttaget af én fra et land nordligere, hvor storkene ikke kan overleve, hvis de ikke bliver fodret med wienerbrød og lignende. Da pigen overfor mig rejste sig for at forlader toget, bemærkede jeg, at hendes øringer var små cykler – endnu et tegn på vejen.

### Bag bymuren

Efter 3 timers rolig togrejse, nås Lublin. På stationens store plads, der er blottet for æstetik, ses trolleybusser og gamle biler og spredt urolig bebyggelse. Det viser sig, at byen i den anden ende har en rigtig hyggelig gammel bydel. En brolagt svingende gyde, Grodzka, er kantet af gamle huse, der går helt tilbage til 1400-tallet, og den fører op til Lublin Slot, som bymuren også omkapsler.

### Cykelstierne

Den første aften cykler vi en lang tur før aftensmaden og ser på diverse cyklist faciliteter. De lokale cyklister er meget stolte af en fodstøtte før



lyskryds – lavet med inspiration fra København. Vi havde netop en stor gruppe polakker på rundvisning i København for et par år siden, så det er godt at de har fået noget med hjem. Der er også en del gode cykelstier, bl.a. i parkstrøg. Men det kniber med sammenhæng i stinettet. Cykelparkering ser vi også en række eksempler på – cykeltyveri er et stort problem, så cyklerne skal kunne låses fast.

Vend.....

### Syge svin og syg tankegang

Af Alice Olsen

Landsforeningen For Gylle-ramte tager skarp afstand fra at danske skatteborgere skal pålægges udgifterne til sanering af MRSAcc398 smitramte svinebesætninger. Desuden, det vil ikke hjælpe at sanere så længe produktionsformen vedbliver at være den samme: for mange dyr på for lidt plads, for stressede dyr, for tidlig afvæning af smågrise. Dette fører til sygdomme som 'behandles' efterfølgende med flokmedicinering, så også ikke-syge dyr får antibiotika, med resistensudvikling blandt bakterier til følge. Således er antibiotikaforbruget i svineproduktionen nu mindst det dobbelte af landets humane anvendelse af antibiotika!

At svineindustrien producerer sig til problemer, som samfundet og vort sundhedssystem skal lide under, det må der straks sættes en stopper for!!

Omlæg produktionen af dyretiske årsager, af hensyn til naboer på landet, der lider under svinestaldenes uddunstninger og af hensyn til natur og miljø, der lider under den store ammoniak udledning og gyllens giftige indhold af foder-tilsat kobber. Reducer smittespredningen af MRSA, på en effektiv måde som i Norge, inden alle besætninger bliver smittet, naboers liv og helse bringes i fare, og samfundets sundhedsudgifter eksploderer.



### Jordbær på økocafé

Et hyggeligt indslag i opholdet i Lublin, er at alle måltider indtages på den vegetariske øko café, Zielony Talercyk – det er super lækker mad. Morgenmad med rødbede humus, var det noget?

Et glas økologisk hyldebærvin til aftensmaden og en afslappet entusiastisk stemning på caféen, når de unge medarbejdere går rundt og klipper urter af potterne, i gården udenfor og smilende serverer grøntsager i alverdens udformninger og farver. Jordbær er der masser af til alle måltider.

### Den cyklende ambassadør



Selve konferencen starter næste morgen i byens kulturcenter, en gammel bygning med moderne indhold. En af de første indlægsholdere er den omtalte danske ambassadør, Steen Hommel. Det er meget inspirerende, fordi ambassadøren virkelig er en cyklende cykelambassadør. Som han selv siger: når bare han cykler med ladcyklen med sine børn daglig i Warszawa vækker det opsigt og formidler Danmark som cykelland.

Men derudover er han godt klædt på med stor viden om cykeltrafikkens udvikling i Danmark, særligt København. Han ser det som en del af ambassadør jobbet at formidle denne gode danske kultur. Og polakkerne kender ham lige så godt som H.C. Andersen og Wozniacki.

Efterfølgende optrådte historien om ambassadørens daglige cykeltur med børn, på billeder i flere andre oplæg.

Jeg har efterfølgende været i kontakt med Steen Hommel, som har sommerhus i Tisvildeleje, om at han vil prøve at få de andre danske ambassadører til at arbejde mere på cykelfremme.

Undertegnede fortalte om vores tradition med at planlægge og skilte cykelruter. Det nyeste arbejde for Viborg Kommune brugte jeg som konkret eksempel på, hvordan en kommune kunne gribe arbejdet med cykelfremme an, men der var også billeder fra Nordsjælland med til Sydpolen.

Desuden berettede jeg om EuroVelo projektet, der i forvejen var kendt af de fleste – imponerende at vores cykel initiativer når verden rundt!



### Tag ud og opdag verden og spis dens frugter

Nu er det efterår og mange tager på rejser for at se verden og lade batterierne op til den daglige trummerum. De fleste køber nogle standardpakker. Men hvad med at vælge en by som Lublin i sydlige Polen eller en helt anden, som du aldrig har hørt om før? Tjek op på nettet om der er noget interessant – find fly og tog og overnatning og oplev en anden verden end den traditionelle for turister.

Der var meget charmerende i Lublin og tilmed billigt, som sikkert gælder det meste af Polen. Togrejse er også billigt (85 kr. for 200 km med pladsreservation) og en stor fadøl kostede vist 14 kr. så vidt jeg husker.

Der var en del hoteller i byen. Man kan også prøve sig frem med [www.airbnb.com](http://www.airbnb.com) Tag ud og opdag verden og smag på dens frugter herunder de saftige jordbær – god sen sensommer!